



Lions Club Appelthorn Bulletin 2020 44^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij: Bart Kuis
E-mail: b.w.kuis@hetnet.nl
Telefoon/sms : 06 - 53 34 48 11

Beste leden,

Vanuit het bestuur in deze bijzondere tijd een voortgangsbericht en een mooi verslag van Ton over een denkbeeldige bijeenkomst.

Gezien de verlenging van de "slimme" lockdown kunnen wij de komende tijd niet samen komen.

Wij zullen derhalve creatief moeten zijn met het onderhouden van het contact en het nemen van beslissingen.

Voor de korte termijn zullen wij voorstellen mailen vanuit de penningmeester en de commissie fundraising.

Daarnaast wachten wij de algemene ontwikkelingen omtrent het virus en de richtlijnen van het RIVM af en hopen dat wij elkaar op niet al te lange termijn weer kunnen ontmoeten.

Wanneer dit onverhoopt langer op zich laat wachten kunnen wij ook een telefonische bijeenkomst organiseren. Hier is niet iedereen even enthousiast over, echter wellicht is dit toch een optie.

Het bestuur wenst jullie veel sterkte in deze bijzondere tijd en staat open voor suggesties vanuit de leden.

Veel plezier met het lezen van o.a. het originele verslag van Ton.

Bart

Beste Lions,

Via het bestuur kreeg ik de vraag om een verslag te maken over onze avond in het ziekenhuis, welke niet doorging. Ik heb mijn best gedaan om er toch iets van te maken.

Lions, de avond die niet doorging

Samen gezellig uit,

Nu het niet mogelijk was om het ziekenhuis te bezoeken ging de vraag rond: wat gaan we dan wel doen.

Dit moet je bij de Lions niet doen, want als je hen de vrijheid geeft wordt het wel heel ingewikkeld.

Wat werd er genoemd als mogelijkheid: samen naar Apenheul en daarna naar de Julianatoren. Maar ook werd genoemd: poffertjes eten, het gewicht van alle Lions samen raden, rolschaatsen in het kanaal, vliegeren zonder touw en last but not least gewoon een boek lezen in braille.

Allemaal bruikbare ideeën en dan wordt het moeilijk kiezen voor het bestuur. Bart zag wel wat in het rolschaatsen in het kanaal, terwijl Karin graag voor de eerste keer naar Apenheul en de Julianatoren zou willen gaan. Cyro zag meer in vliegeren zonder touw.

Op deze manier kom je er niet uit. Besloten werd om de keuze van onze voorzitter te volgen en te gaan rolschaatsen in het kanaal. Of het water het zou kunnen houden was natuurlijk wel een vraag, maar mocht je er door zakken dan zou Lisette met een snorkel en zwemvliezen je proberen uit het kanaal te trekken. Mocht dit niet lukken dan is er niets aan de hand want we hebben ruim voldoende leden.

Dus wij kwamen bijeen om 20.00 uur aan de kade ter hoogte van de vroegere gasfabriek. Waar deze is gebleven vroeg niemand zich af. Gerard van Rekum was toevallig niet op wintersport en hij had deze avond een bikini aan, die hem absoluut niet stond.

Karin durfde niet mee te doen en zou het verslag maken onder het wateroppervlak. Marloes, ook lang niet voor de poes, had rolschaatsen zonder wielletjes, hetgeen je zelden ziet, maar bij Marloes is zoiets wel mogelijk.

Iedereen was tijdig present. Hugo had geen rolschaatsen en was dus gewapend was met een keukenmes, welke hij ook gebruikt voor operaties. Hij werd later door de wedstrijdcommissie uit de strijd gehaald wegens insubordinatie (of iets dergelijks).

Om half twaalf werd de wedstrijd gestaakt vanwege de invallende duisternis en daarnaast begon het ook nog te regenen en dat kunnen we niet hebben, want dan wordt je haar nat en hoe krijg je dat weer droog. De prijsuitreiking vond plaats in Orpheus, waarbij Bart met de twaalfde prijs aan de haal ging en toen de financiering van de hele avond voor zijn rekening nam. Fred Huijzer werd veertiende en ontving een zakdoek, welke eerdaags kan worden gebruikt voor de volgende avond voor het spel "zakdoekje leggen". Er werd knap vals gespeeld, dus de prijs wat mij betreft van generlei waarde.

Het was wel een gezellige avond geworden, maar toch hadden we ook wel graag het ziekenhuis bezocht.

T.t.H.

Eetbijeenkomst 11 maart 2020 Corona

Op 11 maart 2020, was het weer feest, want we zagen elkaar in de Boschvijver. Heerlijk eten en ontspannen praten. Het Corona virus was voor ons (nog) geen

probleem, want we waren nog niet met 100 man bij elkaar. Dus waar hebben we het over.

Bart nam als voorzitter na enige aarzeling het woord en mocht vertellen, dat het eerste rondje van Sandra was. Het smaakte dus dubbel lekker. Sandra wat mij betreft mag je iedere maand jarig zijn.

Er was een nieuw potentieel lid aanwezig t.w. Jasper Jolink vliegenier bij de KLM van beroep. Hij vliegt onder meer op de B 777 en B 787 en is tevens bestuurslid bij vliegclub Teuge. Zijn opleiding genoot hij op de luchtvaartschool van de KLM. Iedereen dacht hetzelfde: het volgde lustrum met als vliegenier onze Jasper samen naar de Malle Dieven (of moet je dat anders schrijven?). Wellicht kunnen we dan wat langer gaan, want gratis vliegen voorkomt grote uitgaven. Graag meld ik me hierbij aan en hoop dat Jasper vele jaren lid wordt van onze club. De roll call verliep zoals normaal vrij chaotisch, maar wel leuk.

Iedereen werd opgeroepen om zaterdag present te zijn bij Ned Doet, maar toen het zover was zag ik niemand op de bestemde plaats. Corona had dus ook hier huisgehouden. Dan gaan we gewoon in maart naar het Gelre ziekenhuis, want we willen ook bij blijven in de geneeskunde. Maar ook deze happening wordt ons door de neus geboord.

Karin kreeg daarna het woord en liet ons zien hoe eenvoudig het is om in te loggen bij de Lions: gewoon Lions NL intoetsen en de app down loaden en daarna via je email met als pincode 0000 verder gaan. Stelt echt niets voor volgens Karin. Uiteraard ook nog intoetsen: wachtwoord vergeten.

Hanneke nam daarna het woord en vertelde dat ze nu zoveel geld in kas had voor goede doelen dat het in haar handen brandt. Ze kwam dus met een aanvulling op de goede doelen welke wij nu bedienen: de Mr. Lugtmeijer school heeft een project waarbij kinderen muziek maken, waarbij best wat geld kan worden besteed om dit project nog meer handen en voeten te geven en waarbij kinderen leren met muziek om te gaan en van de lessen te leren. De fundraising commissie moet hier maar eens goed naar kijken. Kijk eens op <https://vimeo.com/366758821>. Ik heb het gedaan en het is werkelijk aandoenlijk en leerzaam om de film te bekijken. Dus een nuttig doel!

Het was wederom een gezellige avond met goed eten en een leuke sfeer. Fijn om lid te zijn van Appelthorn.

T.t.H.

Nieuwe rubriek: het Apeldoorns Corona-dagboek

Nu wij elkaar niet op de reguliere bijeenkomsten treffen, is het idee opgevat dat wekelijks een lid een verslagje doet van hoe hij deze periode beleefd en door komt. Zo horen/lezen we van elkaar!

Hoe je aan het stukje invulling geeft is helemaal vrij; een algemeen verslag, een speciaal item wat je wilt belichten, een 'gewoon' dagboek'; alles is o.k.: de afwisseling is juist boeiend!

Karin doet de aftrap. Het stokje wordt dan steeds doorgegeven. Wilfred volgt Karin op. Daarna komt Andy. Het stokje gaat zo uiteindelijk alle leden rond.

Corona dagboek van Karin

Wat doet een gemiddelde Lion in deze Corona-tijden? Een klein overzicht van mijn week:

Ik start bijna iedere dag met een lange wandeling samen met de buurvrouw en onze honden. We lopen zo de deur uit, het bos in. Je moet toch een beetje fit blijven nu de sportschool dicht is en de Corona-kilo's op de loer liggen.

Verder probeer ik te werken. Aangezien het hoger onderwijs 'gewoon' doorgaat, moet ik vanuit huis werken. Ik vind dat best lastig. Ik ben nl. een 'procrastinator', eerst nog even de plantjes water geven en de was opvouwen voor ik aan het werk ga. Maar volgende week start de laatste lesperiode van dit studiejaar dus ben ik nu druk met voorbereiden om online les te kunnen geven. In Microsoft Teams wordt van alles aangeboden om dit mogelijk te maken maar je moet het wel allemaal uitzoeken en inrichten voor je eigen vakken.

Straks weer een vergadering via Teams om e.e.a. met collega's te bespreken. Prima dat het kan, zo'n soort conference call maar wel wennen: iedereen begint tegelijk te praten en houdt daarna allemaal z'n mond. Meestal ben ik helemaal gaar na een uurtje vergaderen.

Ander probleem is de studenten die op dit moment op stage zijn: bedrijven gaan dicht, opdrachten vervallen. Hoe we daar als HAN mee om moeten gaan zijn we nog aan het uitzoeken, maar is wel lastig. Je kunt moeilijk tegen een student zeggen die al een tijd thuis zit: jammer dan. Begin in september maar opnieuw met een stage, als die er al zijn. Bedrijven zijn nl. absoluut niet bezig met nieuwe stagiaires aannemen, dus dilemma.

Gedurende dit soort dagen is er mijn echtgenoot die als radioloog niet geacht wordt teveel op het ziekenhuis aanwezig te zijn. De reguliere zorg staat op een laag pitje dus wordt er op de Röntgen in ploegen gewerkt. Dat betekent dat wij regelmatig gezellig met z'n tweeën thuis op de bank zitten, oefenen voor ons pensioen. Er is nog geen bloed gevloeid, dus so far so good!

Onze kinderen zitten in hun respectievelijke studentenhuizen in Delft, Den Haag en Groningen. Soms maak ik me wat zorgen over onze oudste zoon (met hoge dwarslaesie en beperkte longfunctie) die echt geen Corona moet krijgen. Gelukkig past hij heel goed op zichzelf en is tot nu toe iedereen gezond. Nog geen idee wat we met Pasen gaan doen. Het is, denk ik, niet verstandig om met hele gezin + aanhang aan het Paasontbijt te zitten maar je gaat ook niet zeggen dat ze niet mogen komen (ik niet tenminste). Zijn we nog niet uit.

En als laatste wil ik nog even melden dat ik het eigenlijk best lekker vind dat mijn hele sociale leven (even) plat ligt: zo veel tijd voor andere dingen (lezen, tuin, breien ook) .

Tip: alle grote operahuizen hebben gratis live-streams. Kijk eens op de website van Met New York, Royal Opera House, Wiener Staatsoper en ook onze eigen Stopera. De mooiste voorstellingen op je laptop! Groeten en blijf gezond allemaal!

Karin

Apeldoorns corona dagboek van Wilfred

Zondag 5 april

Vandaag ondanks de zondag een onroerend goedtransactie afgerond. Door de corona was er veel vertraging ontstaan maar nu begint de tijd toch wel te dringen. Zelfs op zondag werkt ook de financierder door: vanwege de corona en het thuiswerken vervaagt de grens tussen weekeinde en de werkweek. Door dit alles kunnen vandaag slagen worden gemaakt en kunnen de laatste details worden afgerond (na akkoord morgen van de decision-makers).

Maandag 6 april

's ochtends telefonisch overleg met de sectie. Alle fee-earners werken vanuit huis.

Alleen de secretaresse komt dagelijks naar kantoor. Zij is de enige in onze gang en heeft daar het rijk alleen; daarmee is het besmettingsgevaar ook minimaal. Zij doet de post en met name printen, inbinden van de stukken die naar de rechtbanken moeten want dat moet ook bij corona nog steeds met authentieke stukken (de digitalisering van de rechtspraak (KEI) is vorig jaar jammerlijk mislukt). Maar er is weinig te doen en werkt meestal nog maar een paar uurtjes en gaat dan eerder naar huis. Vandaag is ze echter druk met het indienen van stukken voor de zitting van vrijdag.

Verder gaat het met iedereen van de sectie het qua gezondheid gelukkig goed, al is iedereen erg bedacht op hoestjes en keelpijntjes. Er bestaat dus wel ongerustheid.

Het thuiswerken gaat redelijk: het werk ligt vooral in de lopende dossiers. En dat gaat vanuit huis eigenlijk prima. Alleen de twee medewerkers met jonge kinderen geven aan wel klem te zitten: overladen met allerlei lesopdrachten vanuit school en de aandacht die de kinderen nu eenmaal van beide ouders opeisen. Zij werken daarom in shifts: 's ochtends werkt de een, 's middags de andere partner. Niet ideaal want levert dus een omzetverlies van zo'n 50% op.... De og-transactie van gisteren wordt gelukkig goedgekeurd: de levering staat al voor dinsdag na Pasen gepland en het gaat wat mijn inbreng betreft dus lukken (d.w.z. als het toch niet lukt, dan ligt het niet aan mij 😊).

's Avonds thuis de 2^e bbq van het jaar: het voordeel van de lock down is dat je veel meer van het mooie weer kunt profiteren. Wat dat betreft prijs ik mij gelukkig met een heerlijk ruime tuin en denk met meelij aan mijn Amsterdamse collega's die het met balkonnetjes moeten doen en niet met z'n allen naar het Amsterdamse Bos kunnen.

Dinsdag 7 april

Vandaag maatschapsoverleg. Dit doen we met Zoom: iedereen is daarmee in beeld. Het vergt wel discipline door tijdig in te bellen, zowel geluid en beeld aan te zetten en je te realiseren dat je dus steeds met een camera in beeld bent (niet in je neus peuteren dus!). Maar het went en gaat steeds beter.

Het goede nieuws is dat onze boekhouder na 3 weken zware griep (of was het toch corona?) hersteld is. Hij gaat deze week voorzichtigjes aan vanuit huis opstarten, maar volgende week toch weer naar kantoor want thuiswerken in voor het boekhoudwerk eigenlijk niet te doen. Onze andere boekhouder heeft een burn-out, dus we zijn blij dat de boekhouding weer opgepakt gaat worden: nu realiseren we weer eens hoe ook dit weer een onmisbare schakel in de bedrijfsvoering is.

Verder staat het overleg in het teken van een vertrekkende compagnon. Die verhuist aan het eind van de week. De planning is nu met de corona wel heel ongelukkig.

De overstap is commercieel gezien onder de corona extra spannend nu de praktijk van de notarissen (bij deze notaris met de focus op de particuliere markt: woonhuizen en de familiepraktijk (testamenten, etc.)) zeer onzeker is: opdrachten worden teruggetrokken, transacties uitgesteld. Maar het passeren van aktes in al lopende zaken gaat waar kan zo veel mogelijk door en noodzakelijkerwijs op kantoor. Er is daar flink wat gemor over. Maar daar is nog geen corona-oplossing voor.

Woensdag 8 april

Vandaag intensief overleg met 2 collega's met wie ik een ingewikkelde ontslag van een arbeidsongeschikte directeur doe. De zitting daarvan was al langere tijd terug op vrijdag a.s. bepaald. Wij als werkgever willen die zitting z.s.m. omdat de rechter de arbeidsovereenkomst z.s.m. moet ontbinden. De rechter gaf nu aan dat de zitting vrijdag wel door gaat maar telefonisch plaatsvindt. De advocaat van de directeur maakt daartegen heftig bezwaar en maakt het ons met op zich terechte bezwaren bepaald niet makkelijk. Met heel wat mailtjes heen en weer tot in de avonduren (!) aan toe, laat de rechter zich uiteindelijk gelukkig niet van het spoor brengen en blijft de zitting op vrijdag staan.

Donderdag 9 april

Vandaag in diverse zaken conference call's. Dat gaat vandaag deels per telefoon/ deels per Zoom. Mijn ervaring is dat dergelijke calls best een aardig alternatief vormen voor daadwerkelijke besprekingen. Wel krijg ik de indruk dat je wat minder diep gaat en het equivalent een normale bespreking vergt toch wel 2 telefoon-calls's. En zo'n telefonische call vergt meer concentratie: 2 call's op een dag vind ik dan ook wel het maximum. Wat daarvan ook zij, we kunnen met de calls de praktijk aardig voortzetten. Gouden tijden in ieder geval voor de conference call-aanbieders: 14 ct p.p. per minuut!

's Middags bloedprikken in het Gelre: een ontvangstcomité van 3 personen in pakken die de triage doen. Daarna door de hal via met linten afgezette looppaden naar de afdeling. Daar dan vreemd genoeg helemaal geen pakken en zelfs geen mondkapje meer; te weinig materiaal wordt mij uitgelegd....

Verder een onwerkelijk lege indruk: duidelijk minder patiënten, en geen bezoek. De normaal drukke hal is vrijwel leeg; een beetje desolate sfeer.

Vrijdag 10 april

Vandaag stond ik stand-by voor de zitting. Dit was voor ons (en de rechter) de eerste zitting in de corona-modus: telefonisch horen: de rechter, de griffier, vier personen van de twee partijen en vier advocaten in 1 call. Hoewel dit een bijna onmogelijke opgave leek, verliep het best aardig: iedereen kreeg om de beurt het woord en aan het eind een vragenrondje. Maar er gaat wel veel verloren in vergelijking met een 'echte' zitting waarbij de non-verbale communicatie toch een heel belangrijke rol speelt. Het gemis daarvan geeft na zo'n telefonische zitting toch een onbevredigend gevoel. Maar het zij zo; je moet wat. Uitspraak over 4 weken.

Onze vertrekkende compagnon vertrekt met stille trom: nu geen officieel afscheid. Als corona is overgewaaid volgt er vast nog wel een afscheidsborrel.

Zaterdag 11 april

Een mooie wandeling in de Hoge Veluwe: de wolvenroute van 8 km. Voor mijn verjaardag heb ik een jaarkaart gekregen waarmee de drempel om daar te wandelen is weggenomen. En mensen, wat is het daar toch schitterend! En helemaal niet druk: in 2 uur ca. keer andere wandelaar tegen gekomen (en vanwege de rust in het park ook 1 ree; zelfs nu overdag!).

Hoe gek het ook klinkt, door het mooie weer lijkt de corona lock down best door te komen en met 2 van onze studerende kinderen voorlopig weer even in huis, is het in huis een gezellige drukte.
We maken het beste er maar van!

Wilfred

PROFICIAT....

	
APRIL:	
06 april	Hanneke Stegeman,
10 april	Tanja Sijmsma
17 april	Saskia van Malsen
26 april	Greetje Mohlmann
	Emy Melis
MEI:	
07 mei	Ada van Exel
08 mei	Klaske Becude
15 mei	Joris Rietveld
23 mei	Marjan Bleize (Ron Bleize)
25 mei	Else Buis



Lions Club Appelthorn

