



Lions Club Appelthorn Bulletin 2018 42^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij:

Lisette van de Weg,
clubpresident
E-mail: lisweg@upcmail.nl
Telefoon/sms : 06 - 29554713

Van het bestuur:

Op woensdag 24 januari 2018 zien we elkaar voor de eetbijeenkomst in Restaurant de Boschvijver. Van harte welkom in dit nieuwe jaar!

Op dinsdagmiddag vóór de eetbijeenkomst geeft uw voorzitter aan de eigenaar van de Boschvijver het aantal aanwezige leden door. Graag uiterlijk dinsdagmorgen via bovenstaande tel nr. of mail door te geven als u NIET aanwezig kunt zijn.

Wanneer u opmerkingen of aanvullingen op de agenda hebt, is het verzoek om dit alvast vóór dinsdag a.s. door te geven aan de voorzitter, zodat e.e.a. op tijd verwerkt kan worden.

Agenda eetbijeenkomst 24 januari 2018

Locatie: Restaurant De Boschvijver, Adres J.C. Wilsaan 25 te Apeldoorn



Start: 18.45 u.

1. Opening
2. Mededelingen
 - a. Kort verslag Nieuwjaarbijeenkomst.
 - b. Welkom 2 kandidaat-leden, Jessica van Soest en Sylvia van Drenth
 - c. Welkom Jaap Burger, Sectorvoorzitter Zone 2A.
 - d. Willem de Stigter officieel lid-af van Appelthorn en nieuw lid van Lions West-Zeeuws Vlaanderen

- e. Eetbijeenkomst 11 april kan niet in de zaal. Dit is officieel de ALV. Voorstel Boschvijver: in het restaurant vergaderen. Eetbijeenkomst 9 mei restaurant hele dag gereserveerd; voorstel: gebruik maken van het Theehuis met BBQ. Voorstel: ALV naar mei verplaatsen? Stemming ja / nee
- 3. Ledencommissie aan het woord en introductie van Jessica en Sylvia.
- 4. Jaap Burger introduceert zichzelf en mag bevroegd worden.
 - a. Officieel momentje
- 5. Commissies aan het woord
 - a. Fundraising
 - b. Programmacommissie
 - c. ICT-commissie
 - d. Sportcommissie
- 6. W.v.t.t.k.
- 7. Rondvraag
- 8. Sluiting

Van de programmacommissie:

Woensdag 28 februari 2018

Plaats: CODA

Tijd: 20:00 uur

Bezoek aan FABLAB Apeldoorn

Onderdeel van een wereldwijd netwerk van kenniscentra, gecoördineerd door het Massachusetts Institute of Technology

Presentatie van vernieuwingen in de maak-industrie, zoals 3D Printen, Gevolgd door hands-on (aanwezigen zelf aan het werk)

Nieuwjaarsactiviteit

Nadat de leden zich eerst successievelijk hadden gemeld in de bar van de Schreierstoren waar een besloten huwelijks receptie plaatsvond, en na 30 man nog steeds allervriendelijks werd uitgelegd dat de Lions receptie niet daar plaatsvond – dat huwelijk kan niet meer stuk lopen ☺ - hieven de Lions een feestelijk glas in de catacomben van de toren. Daar werden we vergast op een kleurrijk historisch betoog van Grietje, die ons in allerlei - ook intieme - details van Amsterdam inwijdde, van 'de aap uit de mouw', 'de vliegende Hollander' en als 'climax' een blik – door Fred – onder de rok! (wat Fred daar zag, is ongetwijfeld voer voor allerlei andere kleurrijke oud-Hollandse gezegden, maar minder geschikt voor dit bulletin ☺)

De nieuwjaarstoespraak stond naar analogie in het teken van de verbouwing van het huis van onze voorzitter: even doorbijten, alles opschudden maar het gaat prachtig worden.



Na maar liefst het vijfde stukje kaas (lavendel!), vervoegde wij ons naar de rondvaartboot voor een indrukwekkende avondtocht door de grachten.

Gelukkig is het een oud-Hollandse traditie om de gordijnen open te houden, zodat we goed zicht hadden in de interieurs van de grachtenpanden; misschien was dat alleen al de tocht al waard. Maar langs de 4 km tocht werden we verrast met diverse lichtkunstwerken die de grachten een speciaal tintje gaven. De meest spectaculaire was de Whole Hole, de brug van de Amstel naar de Herengracht.



Ook bijzonder waren de zichtbaar gemaakte geluidsgolven, de dansende waterlijn en het brandende water,.



Een mooie verstillt item was de drijvende diamant; om er maar een paar te noemen.

We waren niet de enigen: op de Brouwersgracht belanden / voeren we in een heuse file waardoor onze tocht gratis en voor niets zo maar een halfuur langer duurde!



Na afloop van de tocht spoedde de Lions zich hongerig naar lokale etablissementen dan wel terug naar Apeldoorn.

Het was een bijzondere ervaring, en een lichtend aftrap voor onze club van 2018

Een stukje geschiedenis en wetenswaardigheden over de Schreierstoren (ontleend aan Wikipedia):

De Schreierstoren aan de Geldersekade is een verdedigingstoren die vroeger deel uitmaakte van de stadsmuur van Amsterdam. De toren werd gebouwd rond 1487 op de hoek van het IJ en de oostkant van de stad, en is de enige bewaard gebleven verdedigingstoren van Amsterdam.

De toren heette vroeger de Schrayershoucktoeren omdat de stadsmuur hier een scherpe hoek maakte (van schray = "scherp"). De stadsmuur liep langs het havenfront, langs de Prins Hendrikkade voor waar nu het Centraal Station is. Bij de Schreierstoren maakte de muur een scherpe hoek naar het zuidoosten, waarna de stadsmuur langs de stadsgracht (de huidige Geldersekade) doorliep

naar de Sint Anthoniespoort op wat nu de Nieuwmarkt is. In de kademuur langs de Geldersekaade zijn grote zandstenen blokken te zien; dit zijn restanten van de oude stadsmuur.

De huidige naam zou de toren hebben gekregen omdat hij op de plaats stond waar in de tijd van de VOC vrouwen afscheid namen van hun mannen voordat die op reis gingen.

Nadat de toren zijn verdedigende functie had verloren, deed her nog geruime tijd dienst als havenkantoor. In 1966 werd de toren gerestaureerd. De kantelen die op oude prenten zijn te zien, zijn toen niet opnieuw aangebracht omdat bij bouwhistorisch onderzoek voor het bestaan ervan geen aanwijzingen in het gebouw zelf werden gevonden.

In de noordoostelijke muur werd in september 1927 een plaquette aangebracht ter herinnering aan het feit dat Henry Hudson op 4 april 1609 hiervandaan naar de Nieuwe Wereld vertrok om in opdracht van de VOC een westelijke doorvaart naar Indië te vinden.

Joost van den Vondel noemt de Schreierstoren in zijn toneelstuk Gijsbrecht van Aemstel. (derde bedrijf vs. 850) Als Amsterdam wordt aangevallen beraamt de titelheld vanaf de Schreierstoren de tegenaanval.

In de gevel van de Tribune Tower in Chicago is een steen van de Scheierstoren te bewonderen.

Eetbijeenkomst 13 december 2017

Een Topavond in de Boschvijver

Alle mannen waren in smoking gekleed en de dames in het lang. Wat een pracht gezicht.

Lisette opende de avond met een prachtige voordracht: het ging over dieren in het bos die samen een heerlijke maaltijd gingen verorberen. De leeuw was hierbij ook aanwezig en stak zijn handen goed uit de mouwen. De voordracht eindigde met "en dat is nu waarom de leeuw de koning der dieren is. Omdat hij verbindt, omkijkt naar de ander en niet te beroerd is om de handen uit de mouwen te steken".

Lisette groeit steeds meer in haar rol. Geen zenuwen, kalm bedaard en een glimlach op het gezicht.

Het bestuur trakteerde ons op een heerlijke mousserende wijn.

We kregen een drie sterren diner aangeboden, welke begon met vissoep en daar na een pepersteek met de broodnodige patat. Het scherpe mes kwam goed uit bij de pepersteak.

Ondertussen lieten de commissies weten, dat ze over de kop druk zijn met nieuwe activiteiten en bruisende vergaderingen houden. Dat belooft wat voor 2018.

De eerstkomende activiteit is de nieuwjaarsviering. Deze vindt plaats in Amsterdam op 7 januari, waar we vanaf 15.30 uur welkom zijn in het V.O.C.-

café in de Schreierstoren aan de Prins Hendrikkade 59. Graag zorgen voor eigen vervoer, hoewel Gerard misschien een mogelijkheid heeft om zijn bus ter beschikking te stellen, maar deze kan hooguit 30 personen vervoeren en wordt niet bij voorbaat geaccepteerd in Amsterdam, vanwege de uitstoot. Daar wordt wederom het glas geheven om daarna om 17.00 uur aan boord te gaan van een rondvaartboot. Ook de partners zijn van harte welkom. Graag wel opgeven of je al of niet komt: lisweg@upcmail.nl.

De daarop volgende bijeenkomst is op 24 januari en dat wordt een eetbijeenkomst.

Namens onze club is Wilfred bij het overleg van Isa geweest. Conclusie: hoog Bobo gehalte, inhoud vergadering nihil. De ledencommissie vraagt aandacht voor de potentiële leden. Dus zijn er bezwaren, kom er dan mee.

Het smoelenboek komt echt. De datum van verschijning is nog niet bekend, maar de verwachting is dat e.e.a. binnen 5 jaar gepiept zal zijn. Dan komt tevens de geschiedenis van Appelthorn op onze website.

Nu nog een bord van bij de ingang van de Boschvijver met onze lion naam en alles klopt weer. Ik zag n.l. een mooi bord van de Rotary bij de ingang. Rest mij te vertellen dat Rob Schuitemaker ons ook nog een consumptie aanbood en die ging er prima in. Rob is op dezelfde dag jarig als onze witte Sint.

Nogmaals, het was gezellig, gemoedelijk en ontspannen.
T.t.H.

PROFICIAT....

	
09 januari 12 januari 18 januari 23 januari 25 januari 28 januari	Antoine Joosten Gepke Reinier Willemse Rita van Erken Calandt Karin Pelle Jos van Hoogstraten (partner Karin) Hilde Doorn



Lions Club Appelthorn

