



Lions Club Appelthorn Bulletin 2017 41^e jaargang



APPELTHORN

Afmelden voor bijeenkomsten bij:

Arien Schaap, clubpresident
E-mail: a.d.schaap1@gmail.com
sms : [06 - 54271713](tel:06-54271713)

Programma maart 2017

- **Woensdag 8 maart 2017 eetbijeenkomst (18:00 uur)**
- **Zaterdag 11 maart 2017 **Nederland Doet** (10:00 uur) Kinderboerderij de Maten**
- **Woensdag 22 maart 2017 avondbijeenkomst (20:00 uur)**
(nadere info daarover volgt)

Agenda eetbijeenkomst woensdag 8 maart 2017

1. **Opening**
2. **Agenda**
3. **Mededelingen Bestuur**
4. **Commissies**
 - a) **Ledencommissie**
 - b) **ICT-commissie**
 - c) **Fundraisingcommissie**
 - d) **Programmacommissie**
 - e) **Evt. andere commissies**
5. **5 minutes talk Cyro (over de Cloud)**
6. **Wvttk**
7. **Rondvraag**
8. **Sluiting**

Mocht u niet aanwezig kunnen zijn dan verneemt voorzitter dat graag uiterlijk de dinsdag voor de bijeenkomst, dit i.v.m. planning bij de Boschvijver.

Mededeling van Fundraising en Goede doelen commissie

Beste Lions,

Op zaterdag 11 maart gaan we samen klussen op de kinderboerderij in De Maten vanuit NL Doet. Erik heeft Marieke gevraagd wat ons zoal te doen staat.



Volgende klussen liggen voor ons klaar:

- Verven in stal en deel ... overals meenemen of kleding die ertegen kan.
- Voortuin egaliseren en voorzien van worteldoek en houtsnippers Nodig ijzeren harken, steekscheppen en andere scheppen
- Kippenhok bouwen hamers

Voor de dames :

- Kruidentuin klaarmaken Nodig tuingereedschap

Het lijkt erop dat de dames gespaard gaan worden met een kruidentuintje ☺.

We gaan even lekker aan het werk, maar we gaan ook samen koffie drinken en broodjes eten, plus een wijntje na afloop.

We rekenen op minimaal 20 man/vrouw. Maak een dagdeel of dag vrij en kom meehelpen. Te druk is geen excuus, dat zijn we allemaal. En als je het werk (tijdelijk) even verleerd bent of 't niet kunt, kom dan gewoon gezellig langs voor een bak koffie. En neem gereedschap zoals hieronder gevraagd mee!

11 maart: start 10 uur met koffie. lunch tussen 12 en 13 uur en borrel vanaf circa 16.30 uur.

Hart. G.r fundraising cie,
Erik, Gerda, Hans, Bart en Hanneke

De tweede woensdag van februari 2017.

Rond 19.00 uur gingen we aan tafel in het voorgedeelte van de Boschvijver. Er was een behoorlijke opkomst, mede gezien het feit dat we elkaar onlangs ook nog getroffen hadden tijdens een eetbijeenkomst in de Boschvijver. Wilfred moest afzeggen vanwege tragische omstandigheden in de familie. Wilfred we leven met je mee.

We begonnen ons diner met Dromedarissen soep, althans dit verstond ik. Het was heerlijk. De bijpassende wijn werd ons aangeboden door Karin en Arien, die onlangs jarig zijn geweest. Leuk is, dat zij altijd elk jaar weer op dezelfde datum jarig zijn. Heel speciaal. Tijdens en na het diner werden onder meer de volgende zaken besproken:

Op 22 februari zijn we te gast in het Koetshuis. Daar zal Eelco Elzenaar ons meenemen in de architectuur van Apeldoorn door de jaren heen. Eelco is de voormalige curator van het Loo. We worden verwacht om 20.00 uur.

Het hele programma voor de rest van het jaar staat in de steigers, dus buiten het feit, dat Hugo erg enthousiast over zich zelf en zijn mede commissieleden is ten aanzien van het meer dan geweldige programma dit jaar, wist hij ons weer te enthousiasmeren om vooral naar het Koetshuis te komen. Je hoeft niet altijd bescheiden te zijn Hugo.

Hanneke wilde dat we nog eens een gezamenlijk bezoek zouden brengen aan Kröller-Müller om het programma van de kinderen samen te beleven. Iets om te doen als het museum 125 jaar bestaat. Het lijkt mij wel leuk, maar wie ben ik?

VINCENT VAN GOGH: 125 JAAR INSPIRATIE



Fred Huizer mocht een 5 minutes talk houden en dat deed hij leuk en onderhoudend. Zijn betoog kreeg de naam: hoe wordt een vraagteken een uitroepteken. Hij vertelde over zijn opa, die tijdens de oorlog kapitein was op de Batavialijn 2. De boot kon niet terug naar Nederland, want dan zou deze in beslag worden genomen door de Duitsers.

Dus de opa voer op en neer tussen Engeland en Duinkerken. De man had een echte staat van dienst. Hij ligt begraven in Voorschoten en daar staat op zijn graf: groenteman zonder winkel. De opa van Fred zou zich in zij graf omdraaien als hij wist dat hij niet als kapitein maar als Groenteman te boek stond. Maar na verloop van tijd worden alle aardse zaken onbelangrijk is wellicht de les voor Fred. Mijn indruk was, dat Fred nog veel meer van zijn familie te weten wil komen. Wie weet weer een 5 minutes talk over enige tijd.

Tijdens de rondvraag liet Victor ons weten, dat hij op 20 februari een uitslag tegemoet kan zien over de ontwikkeling van zijn ziekte. We duimen voor je.

Tenslotte werd bekend gemaakt dat de bestuurswisseling zal plaats vinden op zondag 11 juni. T.t.H.

De geschiedenis van de architectuur in Apeldoorn.

Dat zou het onderwerp zijn op 22 februari in het Koetshuis. Spreker was de befaamde Eelco Elzenga ooit voorzien van de onderscheiding (lees ridderorde) van Oranje Nassau. Hij was vanaf 1984 betrokken bij het Paleis in Apeldoorn en schopte het tot hoofdconservator. Toen hij 65 werd nam hij afscheid van de boeiende periode. Nu trad hij op voor ons eenvoudige Lions.

Met lichtbeelden liet hij zien hoe de bouw zich in de loop van al die jaren heeft ontwikkeld. Wat hem vooral aansprak is de wijze waarop je overbruggingen kunt maken en op welke manier je een boog kunt bouwen als kozijn. Hij gaf hier heel veel voorbeelden van. De hunebedden heb ik niet bij de lichtbeelden gezien maar het scheelde niet veel.

Helaas heb ik nauwelijks aantekeningen gemaakt over alles wat getoond werd, want hij zou toch omschakelen naar de architectuur van Apeldoorn, althans dat was ons verteld. Maar dat gebeurde dus niet: wel zagen we de vroegere de Gruyter winkel in Apeldoorn, het nieuwe stadhuis en het vroegere stadhuis, maar daarmee was het helaas afgelopen.

Terwijl ik nog met plezier terug dacht over het snoepje van de week van De Gruyter kwam plotseling het lichtbeeld: Einde. Ik had dus alles verkeerd begrepen en schaam me hier diep voor.

Ane bood Eelco een hoop ik heerlijke fles aan en daarmee was iedereen weer tevreden.

Al met al een gezellige avond met heerlijk bier van De Veluwe Schavuyt in een mooie omgeving. De volgende keer zal ik beter opletten.



Thuis heb ik niets verteld.
T.t.H.

PROFICIAT....



03 maart
12 maart
13 maart
19 maart
26 maart
31 maart

Robert Levoleger
Aalex Jansen
Folkert Buis
Fred Huijzer
Annemiek Harleman
Benno Bieringa
Caroline Bolhuis

03 april
06 april

10 april
17 april
26 april

Gerrit Dijkgraaf
Tanja Sijsma
Hanneke Stegeman
Saskia van Malsen
Greetje Mohlmann
Emy Melis
Willem van Engeland



Lions Club Appelthorn



APPELTHORN